

2021

# Brandbook



Nathaniel Jongerius

Fontys Hogescholen

1/26/2021

## Voorwoord

Beste lezer, dit is mijn brandbook. Mijn brandbook bestaat uit twee delen. Dit document en de website. In dit document staan de keuzes van bepaalde afbeeldingen en kleuren op de website uitgelegd. Verder was het interessant om dit te maken. Veel lees plezier!

Groeten,

Nathaniel Jongerius

## Inhoud

Wie ben ik? .....	3
Waar wil ik naartoe .....	5
Website .....	6

Wie ben ik?





Ik ben nathaniel Jongerius. Ik ben een vlotte spontane jongeman die het geweldig vindt om te reizen. Ik zelf ga altijd het liefst naar Oostenrijk, daar ligt ook mijn roots. Zoals te zien is in de afbeeldingen ben ik echt een familie mens. Ik kom uit een hele hechte familie en dat maakt ook dat ik heel graag dingen met mijn familie doe. Zo gaan we regelmatig met elkaar op vakantie of hebben we uitjes samen. Ook ben ik een iemand die houdt van lekker eten. Vroeger was ik ook een snoep liefhebber alleen hedendaags niet meer. Ook vind ik het geweldig om mijzelf in te zetten als vrijwilliger voor tieners en dat doe ik dan ook al een paar jaar met heel erg veel plezier. Er is niks mooiers dan een week lang een groep tieners te begeleiden en te stimuleren om helemaal zichzelf te zijn. Ook vind ik het prachtig om de geestelijke groei te zien bij de tieners. Als het niet opgevallen was, word het nu wel duidelijk. Ik ben altijd een tikkeltje gestoord, ik vind het geweldig om gekke dingen te doen met mensen en dan kom ik meteen bij mijn belangrijkste motto en dat is herinneringen maken.

Waar wil ik naartoe



Business  
Owner



Ik ben iemand met een hele hoop goals. Zo wil ik een succesvol eigen bedrijf opbouwen waardoor ik uiteindelijk mensen kan helpen weer terug op hun benen te komen en ze een schone kans kan geven. Verder ben ik iemand die erg communicatief is en dat ook verder wil uitbreiden. Zo wil ik ook mijn public speaking trainen en wil ik samenwerken over het algemeen extra trainen. Ik kan namelijk soms nogal close minded zijn. Dat heeft er weer mee te maken omdat ik een beelddenker ben. Wanneer ik in mijn hoofd een mooi idee uitgestippeld heb tot op detail, iets wat ik heel vaak heb, dan vind ik dat lastig om los te laten. Dat is iets wat ik nog steeds aan het leren ben. Verder ben ik iemand die graag extra gedisciplineerd wil zijn. Aan de ene kant ben ik heel gedisciplineerd maar aan de andere kant vanwege mijn hoog sensitiviteit ook weer heel snel afgeleid en heb ik soms moeite om bij de les te blijven. Dat maakt ook dat online lessen voor mij niet echt werken. De helft van de tijd ben ik afgeleid. Verder ben ik iemand die veel kennis heeft over psychologie en daar ook erg in geïnteresseerd is. Ik ben ook iemand die heel erg veel energie krijgt van mensen opbouwen. Ik ben iemand die altijd een voorbeeld wil zijn voor de mensen om mij heen. Niet om beter te zijn dan hun maar om de mensen om mij heen te stimuleren hetzelfde te doen bij de mensen om hun heen. Ik vind het ook geweldig om samen met mensen te groeien. De panda staat erin omdat dat is zoals ik mij nu zie. Heel rustig, kalm en beheerst. Die rustig alles in de gaten houd om zo het beste op alle situaties te kunnen reageren. Ik kan ook niet anders met mijn hoog sensitiviteit komen alle prikkels zo intens binnen dat ik alles merk wat er in een ruimte gebeurt dus ik probeer altijd zo rustig mogelijk te zijn zodat ik niet overladen word door de prikkels.

## Website

In de website zie je een aantal foto's van mij. Op de hoofdpagina zie je een foto van mij met een rood shirt aan. Dat ben ik die met een maat net klaar was met sporten en de zon ging onder. De zonsondergang was zo mooi dat we meteen foto's gingen maken. De ander foto's die in de carousel te zien zijn, zijn foto's uit Oostenrijk met familie om zo te laten zien hoe belangrijk mijn familie voor me is en ook te laten zien wat voor liefde ik heb naar het land Oostenrijk. Verder over de hele website zul je dan ook een hoop foto's zien met bergen erop. Dat heeft er ook mee te maken dat ik helemaal fan ben van de bergen en de natuur in zichzelf. Ik word heel rustig van de natuur. Hetzelfde dat ik heel rustig word van waterdruppels die vallen, vogels die fluiten of vuur dat rustig brand in de kachel. Ook gebruik ik heel veel rood in de website en dat is omdat rood mijn lievelingskleur is en ik het zie als een warme liefdevolle kleur.